



VILLA AMUDA

verenigingsblad van de
HISTORISCHE KRING STAD MUIDEN

MUIERS
IN HEDEN EN VERLEDEN

15e jaargang nummer 62

september 2003

Colofon

Vereniging Historische Kring Stad Muiden
Opgericht 14 april 1987
Vestingplein 2
1398 VE Muiden
bank: Rabobank Muiden 34.31.91.385

Bestuur

<i>Dhr. S. Rozendaal</i>	<i>voorzitter</i>
<i>Dhr. J. Lahnstein</i>	<i>vice-voorzitter</i>
<i>Mevr. A. Blüm</i>	<i>penningmeester</i>
<i>Dhr. A. Stend</i>	<i>secretaris</i>
<i>Dhr. J. v. d. Heiden</i>	<i>lid</i>
<i>Dhr. D. Luitse</i>	<i>lid</i>

Ereleden

Drs. B. van Diest
Dhr. B. Kuiper
Mevr. J. de Jonge

Redactie, abonnementen en contacten
J. Lahnstein, het Hert 14,
1398 EJ Muiden, telefoon 0294 264469
e-mail hksm@planet.nl

Lidmaatschap € 10 per jaar
Postabonnementen € 15 per jaar

Villa Amuda verschijnt 4x per jaar.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
Het lidmaatschap van de HKSM wordt automatisch verlengd.
Opzegging is mogelijk tot 1 december van het lopende verenigingsjaar.

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de H.K.S.M. worden openbaar gemaakt of vermenigvuldigd.

MUIERS IN HEDEN EN VERLEDEN

**SPECIALE UITGAVE VAN DE
HISTORISCHE KRING STAD MUIDEN**

ter gelegenheid van het 1050-jarig bestaan

van de Stad Muiden

Samengesteld door Ayla Blüm, Jack Hartong en Joop Lahnstein uit o.a. de collectie Hols

Van de redactie

Als onderdeel van de feestelijkheden rond de 1050^e verjaardag van ons aller Muiden wordt in de maand oktober in het sluishuis een tentoonstelling gehouden met als onderwerp “Muiers”.

Voor de foto's op deze tentoonstelling putten wij o.a. uit het omvangrijke fotoarchief van de bekende fotograaf Hols die bijna alle gebeurtenissen in Muiden vastlegde.

De H.K.S.M. kreeg de mogelijkheid dit archief voor een vriendenprijs over te nemen. Wij hebben het aanbod met beide handen aangegrepen. Nu het archiveren nog.

Een aantal van onze leden is al tijden bezig met het “thuis”brengen van de vele Muiers op de foto's, wat overigens een enorme klus is. Heeft u tijd, kent u ze nog die Muiers en heeft u gelegenheid om in de loop van de week een paar uur op het Muizenfort door te brengen dan bent u van harte welkom. Wij zorgen voor de koffie.

Dit nummer van Villa Amuda is geheel gewijd aan Muiers, Belangrijke, bekende, onbekende, vaak geziene en allemaal deel uitmakend van dat leuke stadje aan de Vecht.

Wij konden niet alle foto's opnemen, maar staat u er niet in, we hebben nog materiaal voor jarenlang ieder jaar een speciale uitgave. Heeft u zelf nog foto's, stuur ze dan naar het Muizenfort. Wij zorgen dat ze in ons digitale archief komen en u krijgt u foto's weer ongeschonden terug. Heeft u er nog een verhaaltje bij? Dat nemen we er graag bij op.

Wij hopen dat u even veel plezier aan dit nummer beleefd als de samenstellers bij het uitzoeken en dat het ook bij u weer allerlei herinneringen oproept aan onze Muiers.

De samenstellers.



Floris V 1254 - 1296

Zijn naam is onverbrekkelijk met Muiden verbonden.

Floris werd geboren in het jaar 1254. Zijn vader was Roomskoning Willem II (1234-1256) en voorbestemd Keizer van Het Heilige Roomse Rijk te worden.

Helaas sneuvelde hij in 1256 bij een veldtocht tegen de West-Friezen.

Floris volgde hem op en was vastbesloten de dood van zijn vader te wreken, zijn lichaam op te sporen en het een eerlijke begrafenis te geven.

Toen hem dit gelukt was, begroef hij zijn vader in Rijnsburg en liet hij, om de Friezen in bedwang te houden, enkele dwang burchten bouwen o.a. bij Medemblik en bij Muiden.

In 1284 was het Muiderslot gereed en beheerste Floris ook de Vecht. Op het Muiderslot, dat ook diende voor de tolheffing, werd een garnizoen gelegerd. Dit alles tot groot ongenoegen van de Bisschoppen van Utrecht en de kooplieden die vanuit Utrecht hun waren over de Vecht en voorts over de Rijn vervoerden.



Aldert Jan Zevering en zijn zoon Klaas Herman Zevering met zijn hondenkar gekiekt in Muiderberg.



*De voorlopers van de Muier voetbalverenigingen speelden in 1918 op het weiland van boer van Wees, zetten zelf de doelpalen neer en wasten zich, volgens zeggen, in de sloot.
De voorzitter was P. Ooms, de secretaris A. Ooms en de penningmeester de Wit.*



Bakker "Hoe" Steenman op de Herengracht .



Jan Broshuis van de wagenmakerij Naarderstraat



De klas van meester Zwagerman in de school op de Herengracht. De namen van de kinderen vindt u op de volgende pagina.

De klas van meester Zwagerman.

De openbare school was gevestigd aan de Herengracht en gebouwd op de Ossenmarkt. In 1956 vertrok de school naar de Const. Huijgenslaan in de nieuwe wijk in noordwest. Meester Zwagerman maakte dit niet meer mee. Hij overleed plotseling tijdens een schoolreis. In 1975 werd ook deze school vervangen door een nieuw schoolgebouw.

De kinderen zaten in stevige schoolbanken, die in rijen in het lokaal stonden. Wij geven de namen steeds van links naar rechts.

1 ^e rij, vooraan te beginnen	2 ^e rij	3 ^e rij
Griet Knoppen/Aafje Bijl	Jan de Graaf /Ko v.d. Weiden	Jur Stend/?. Storm
Bert v.d. Weiden/Ko Schiffel	Albert Bakker/Ko Roos	Jan v.d.Leij/Reijer v.d. Bosch
Ko de Gooier/Piet v.d. Velden	Willy v.d. Akker/Ida van Bakelen	Arnold Klein/Jan Beitema
Rietje Moolhuizen/Evelien Bakker	zusjes de Graaf	Willem van Galenlast/Joop Bakker
Joke de Wilden/-	Rink van Galenlast/Ria v.d. Vijver/Wil van Galenlast	Meester Zwagerman.



De heren van Wees, Gort en Blüm bij een receptie van de voetbalvereniging MSV.



De haringkar van Evert Schoonheden met zijn hulp dhr. Teerhuis.



Een nog onwetende Bas Pleit, de oprichter van de S.D.A.P en stadsomroeper, tijdens een uitstapje.



Wethouder Olijslager, de oprichter van Gemeentebelangen, onderscheidt de verraste Bas Pleit.



Jan Wigmans



Moeder en dochter Sjaan Kerkhof aan de wandel.



Henk Boone op zijn landje in het nog maagdelijke Mariahoeve met op de achtergrond de Bouwyzout.



Achterste rij: Jo Rozendaal, Henk Boonstra, Joop Borneman, Kees Mansvelder, Gerrit v.d. Pas, ? Hageman, onbekend, Cor Schaap. 2^e rij: Dick Borneman, Teus de Jong, Siem Rozendaal. 1^e rij: Jaap Opdam, Klaas de Gooijer, Rudolf v.d. Berg.

Bij de feestelijkheden rond het 1000-jarig bestaan van Muiden werd op het terrein van de Muider Sport Vereniging door de aannemer Mol en dhr Ruizendaal een stellage gebouwd.

Op het terrein van de vereniging werden de sportactiviteiten gehouden, waar vooral de jeugd in grote getalen deel nam.





De havenmeester Jan v.d. Beld



Jan Melis, de hoefsmid, bij zijn standbeeld



Het bankje bij (nu) de Klensput: Johan Hanzen, Chris Bliim, Adriaan Wigmans en Jack Wigmans



Burgemeester Jongeneel en zijn echtgenote en wethouder Siem Rozendaal bieden dhr. Oosterbroek, de slotbewaarder van het Muiderslot, een geschenk aan bij zijn jubileum.



Mevr. Boender Tijmen Vos, Charles Schiffel en Piet Logchies op hetzelfde bankje anno 2003.



*1^e rij: Theo Verschuren, Henk de Beer, André Kievits, Juffermans, Han van Wees, Wim Vrolijk.
2^e rij: Henk de Beer, Evert Neeft, Cor v.d. Water, Bas van Diest, Gerrie v. Wijk, Toon Gieling*



*Mevr. To Hagens bij de zoveelste overstroming
In de Singelstraat.*



*Mevr. Dora de Beer de bekende uitbaadster van de
sigarenwinkel, nu "Het Hoekje", met Henk Nauta.*



Jeugdelftal R.K.S.V. "RCM" 1931-'32. Bovenste rij: Frans Wiegmans, Theo Verheul, leider P. Molenaar, Bep Gieling, leider P. Koppers, Dirk Kok, Nico de Beer, onderste rij: Piet van Egmond, Zegen Pronk, Bas van Diest, Jan Kerkhof en onder: Theo Kok en Jan v.d. Akker.



Tijmen Vos, op het erf van de boerderij van Van Ginkel in de Weesperstraat, nam in 1953 enthousiast deel aan de feestelijkheden rond Muiden 1000.



Dokter S. Luitse, lange tijd de enige huisarts in Muiden.



PrinsBernherdt bezoekt de AMROH-stand en wordt voorgelicht door dhr.George Kauderer.



Dhr. Koster van de afdeling Burgerzaken en ambtenaar van de burgerlijke stand.



*De oprichtingsvergadering van de Historische Kring Stad Muiden.
Van links naar rechts: Inge de Jonge, Bert Kuiper, Henk van Ginkel, E.W. van Erven Doorns,
Guus Kroon, Tom de Jonge en Bas van Diest.*



Burgemeester Bert Kuiper en wethouder Marjo Vlaanderen reiken hier gezamenlijk aan Erik Smolders de beker uit, die die hij won ter gelegenheid van de vogeltentoonstelling.

Zijn moeder, Wil Smolders en zijn oom Henk Smolders kijken trots toe



Dhr. Herman Oudshoorn bij zijn schilderijenverzameling in de garage van zijn verhuisbedrijf.



Joop Beerepoot hard aan het werk om de schoolkrant van de P.C.Hoofschool weer op tijd af te krijgen.



Rooie Gerrit, niet alleen schipper naast God, maar ook dichter en schrijver.
Hier samen met mevr. ? bij de uitreiking van de ?



Alma Boersma van café Ome Ko geflankeerd door twee van haar bezoekers.



Engeltje en Isac Wolvetang, eind jaren '80 achter hun huis.



Van links naar rechts: Do Gieling, Herman Gieling en de nieuwe uitbaters van café Gieling Jan en Vera.



Wie heeft de mooiste haan? Met brief: Rietje Hamers. De andere dames zijn onbekend.



Pam van Lohuizen als Viking met zijn varken op de steiger van de Stichting Jachthaven.



*Muier Schipperbitter wordt door de schippers gekeurd en uitgekozen.
Aan tafel: Rooie Gerrit, Appie Schulp, Willem Grift en Huib Smelt.*



*Claude Murray, een Canadese piloot, die in Muiden was ondergedoken op bezoek in Muiden.
Jan Hensbergen, zijn moeder mevr. Hensbergen en Piet Rozendaal begin 1980.*



Burgemeester Ferman (l.) feliciteert Bas van Diest bij de opening van de sporthal aan de Weesperweg. Rechts mevrouw Ferman met zoon.



Cor Smolders na een forse regenbui op de kinderboerderij bij het Muizenfort in de jaren '70.



Mevr. De Fockert, jarenlang onderwijzeres aan de Christelijke school, eerst aan de Schoolstraat, later in het, nu afgebroken schoolgebouw "het Anker".



Mevrouw Ooms, vele jaren het gezicht van de dierenbescherming in Muiden.



*Trainen voor de grote wedstrijd.
Van links naar rechts: Bram Heijkamp, Smitka, Luit Kuiper.*



*Tante Aart, beroemd van de Gooise Boer, op haar 80^e verjaardag.
In de inzet: Tante Aart met de ijskar van Co in 1953.*

Het personeel van scheepswerf Schouten tijdens een bedrijfsuitstapje naar het Spoorwegmuseum.

Achterste rij, v. l.n.r. Kees Soer, Brouwer en zijn vrouw, Aalt v.d. Akker, Henk van Ravenstein, Jaap Aalst (met hoed, Reijer v.d. Bosch, Henk Oosterhoek, v.d. Graaf, Strikwerda, Bakker, de Graaf, Kees Molenaar, Buurlagen, Evert Ruizendaal, Jo v.d. Sluis en zoon v.d. Sluis.

Middelste rij: Jan Brethouwer, J. Hensbergen, Joop Oosterbroek, Jaap Ruwaris, Bertus Oosterbroek, Willem de Jong, Helder, Stam, Dirk Makkinje en Karel Mol.

Voorste rij: Toon Bol, andere Toon Bol, Klaas Kajuitser, Jantje Brouwer, Oude Klaas Kajuitser, Chris van Lom, Gijs Bol (met pet), Bram van Lom, Henk Kooij(knie) Chris van der Leij. Onzichtbaar Jaap Bol.





V.l.n.r.: R. Wierda, H. Vrolijks, H. Mol en Chr. Smit bij de opening van het nieuwe onderkomen.



Mevr. Hasenaar-Zevering mat als hobby stoelen tijdens de braderie langs de Katersloot .



De tuinders van de volkstuinen langs de westzeedijk tonen hun producten op de agrarische markt tijdens de viering van Muiden 1050. (Op de inzet mevr. Hans Kliphuis en dhr. Jan Kersten.).



Mevrouw Timmer-Zevering bezoekt de tentoonstelling in het Sluishuis.



Corry en Joop v.d. Pouw in 1994 op hun laatste werkdag voor hun winkel op de Herengracht.



Schaatsen op de Katersloot.



*De vrijwillige brandweer, gekostumeerd, tijdens de feestelijkheden rond de viering van Muiden 1000.
Wie geeft ons de namen van deze stoere mannen?*



Dhr. Schiffel met in de inzet Sterke Hein Smolders in gesprek met de tOude Charles Schiffel



P. Elffers was wethouder en rond 1930 een van de oprichters van de Chr. Woningbouwvereniging "Ons Belang".
Ons Belang bouwde de woningen langs de Burg. De Raadtsingel op de afgegraven vestingwal.
De Katersloot is het laatste restant van de vroegere vestinggracht.



Dhr. Meijer die op 98-jarige leeftijd nog steeds zijn gras met de hand maaide.



De hoop van Muiden: Ymke Bogaert, dochter van Arienne Bogaert – Vedder en Ewout Bogaert

